

«Αλήθειες και ψεύδη για τον Όμηρο»

Η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Δούκα στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας - κάτω από το βλέμμα του Β. Νταίρπφελντ και των Αχαιών με τα γαλανά μάτια

Ο συγγραφέας - ερευνητής που μας ενώνει.

Ο κ. Δούκας με το νέο του βιβλίου έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούν ξανά οι Λευκαδίτες και πολλοί φίλοι και ξένοι σε μία ενδιαφέρουσα και συγκινητική συνάντηση με αφορμή τον Όμηρο και τα έπη του. Ο πολυγραφότατος συγγραφέας ενώνει με το έργο του τους αναγνώστες και το ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι έχει αποκτήσει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και των ανθρώπων με αντίθετες απόψεις και επιχειρήματα και αυτό ήταν ακριβώς το συναίσθημα που όλοι νιώσαμε εκείνο το βράδυ, στον υπέροχο πραγματικά κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

Στην εκδήλωση της 18ης Αυγούστου, παρουσίασε συνοπτικά τη βασική επιχειρηματολογία του ακολουθώντας τις ενότητες του νέου του βιβλίου. Καινούργια και παλαιά ψεύδη και κυρίως ακλόνητες αλήθειες για τον ομηρικό κόσμο, νέα συμπεράσματα και αποδείξεις που ουσιαστικά ανοίγουν ένα νέο κύκλο αναζητήσεων παρουσιάστηκαν από τον συγγραφέα. Μια περιπέτεια, που διαρκεί για τον ίδιο τον ερευνητή σαράντα ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει να τον συνδέει άρρηκτα με ολόκληρη την πορεία των ερευνών για την Λευκάδα - ομηρική Ιθάκη και το ομηρικό ζήτημα γενικότερα.

Η κ. Χαρά Παπαδάτου Γιαννοπούλου

Η γνωστή αρχιτέκτων- συγγραφέας είχε καλέσει στο ιστορικό συνέδριο του 2006 προς τιμήν του Β. Νταίρπφελντ, τον κ. Δούκα εγκαινιάζοντας μία εκτίμηση, όχι μόνο στο πρόσωπό του, αλλά και στον ευρύτερο ερευνητικό κόσμο που ο κ. Δούκας αντιπροσωπεύει.

Ήταν λοιπόν εξαιρετική η συγκυρία συνεύρεσής τους στο βήμα των ομιλητών μετά από τόσες δεκαετίες.

Η κ. Χαρά Παπαδάτου Γιαννοπούλου έκανε την σύνδεση κυρίως με το θέμα της Λευκάδας- ομηρικής Ιθάκης, παρουσιάζοντας μία χωροταξική λειτουργία- εξέλιξη των αστικών κέντρων του αρχαίου βασιλείου από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι σε νεότερες ιστορικές εποχές, αποδεικνύοντας με μία

μαθηματική ακρίβεια την έναρξη των σημαντικών οικονομικών, διοικητικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων στο Νυδρί, ως το πρώτο μεγάλο κέντρο, όπως πρώτος ο Β. Νταίρπφελντ με τα ευρήματά του στο Στενό έχει επισημάνει και αποδείξει. Θα θέλαμε πολύ να την ευχαριστήσουμε για την παρουσίαση αυτής της ρηξικέλευθης πορείας και εξέλιξης του ανθρώπου στον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο της νήσου, αλλά και της Μεσογείου, που ακολουθούν και τα επιχειρήματα του κ. Δούκα στο σύνολό τους και η οποία έδωσε μία σημαντική σύνδεση -πλαίσιο στους θεατές για να παρακολουθήσουν την πολυσύνθετη ομιλία του συγγραφέα που ακολούθησε.

Και η αποδεικτική δύναμη της φακής... Πως έτρωγε τις φακές ο Οδυσσέας; Μια επίσης ωραία πληροφορία που άφησε μια ευχάριστη έκπληξη σε όλους.

Ο κ. Δήμαρχος απευθύνει ουσιαστικό χαιρετισμό - Το Κέντρο Β. Νταίρπφελντ στο Νυδρί και μια καινούργια φίλια

Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας για την αναγγελία του κ. Καλού στην εκδήλωση για τις 300.000 ευρώ (το στρογγυλοποιούμε κ. Δήμαρχε, έχει μια άλλη χάρη...)

Πραγματικά ο κ. Δούκας γίνεται η αφορμή για να ακούσουμε όλοι έναν ουσιαστικό χαιρετισμό, εφόσον οι πόροι αυτοί που επιβεβαίωσε ξανά, αποτελούν τα βασικό βήμα για την δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Ιστορίας Νυδρίου Β. Νταίρπφελντ, που θα αποτελέσει τη στέγη και το βασικό βήμα για την εξέλιξη της ιστορικής έρευνας που η κοινωνία στο Νυδρί και σε όλη την Λευκάδα, θα αποτελεί μέρος της. Είναι σημαντικό που ο κ. Δήμαρχος κατανόησε και ακολούθησε το πνεύμα και όραμα του Συλλόγου, γιατί βασίζεται στην μοναδική σχέση του Β. Νταίρπφελντ με την κοινωνία και τους ανθρώπους. Να τονίσουμε επίσης εδώ και την σημαντική συμβολή της κ. Πάττυ Καλού (Πάττυ Καλού) αρχιτέκτονος του έργου. Τον ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την σημαντική εξέλιξη.

Και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι μια ωραία φίλια εξελίσσεται μεταξύ του κ. Καλού και του κ. Δούκα.

Αλλά και μια παλιά φίλια

Γιατί παρών ήταν και ο πρώην Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής-οπαδός του κ. Δούκα, όπως ο ίδιος δηλώνει. Επί θητείας του είχαν γίνει τα πρώτα βήματα για το κέντρο Νταίρπφελντ στο Νυδρί, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του.

Ευχαριστίες

Στον πατέρα Βασίλειο, εκπρόσωπο του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Αναστάσιο Γαζή για την παρουσία του. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει με την εμπειρία του στα θέματα αυτά το εγχείρημά μας

Την κ. Ιωάννα Κόκλα, ποιήτρια και λογοτέχνη, πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης για την συμβολή της στην όλη προσπάθεια, η οποία τιμά εδώ και δεκαετίες τον κ. Δούκα και το έργο του, αλλά και βοηθά αμέριστα τον Σύλλογό μας.

Τον κ. Αναστάσιο Στάμου, τον σημαντικό αρχαιολόγο, ένθερμο υποστηρικτή του έργου του συγγραφέα επίσης, εδώ και δεκαετίες, για την πολύ ωραία παρέμβασή του και φυσικά τον εκλεκτό φιλόλογο και ερευνητή κ. Γ. Αραβανή και για την δική του ουσιαστική παρέμβαση.

Από την ακτή ηπειροί - όπου περνάει τις διακοπές του, ο κ. Πάνος Σόμπολος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, τιμά τον συνάδελφό του και φίλο του με την παρουσία του. Τον ευχαριστούμε.

Αλλά και ο κ. Ηλίας Γιωργάκης, ο σημαντικός δημοσιογράφος και συγγραφέας τίμησε και αυτός την εκδήλωση.

Κ. Μαρία Ρούσου, αγαπητή Μαρία, αν και απύσχα από μακριά, από το Αιγαίο, μας έδωσες πολύτιμη βοήθεια που χωρίς αυτή δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Σε ευχαριστούμε για τον ωραίο κήπο και όλη τη μεγάλη προσπάθειά σου ως προϊσταμένης, να κρατάς αυτό το ωραίο κτίριο που απετέλεσε ένα άψογο σκηνικό για την εκδήλωση.

Είμαστε ευγνώμονες και στις τρεις κυρίες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Σταματία Ανυφαντή, Μαριάννα Παπακώστα και Βασιλική Αραβανή, που διέκοψαν την άδεια τους για να ανοίξουν τον χώρο και να τον οργανώσουν. Θερμές ευχαριστίες

Το κ. Ν. Λυμπεράκη από τον Σύβρο, με την αγωνία του για τα ομηρικά θέματα.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας για την επίσης πολύτιμη βοήθειά του και ιδιαίτερα την κ. Ιωάννα Φίλιππα (Ioanna Filippa).

Τον πανταχού παρόντα καπετάνιο κ. Πατρίκιο για τις φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις και τον Μάρκο Κερασοβίτη για τους ίδιους λόγους.

Ο κ. Δούκας μας ενώνει

ευχαριστούμε τους φίλους από τον Σύλλογο Νεοχωρίου "Μελάνυδρος" για την παρουσία τους, τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου από το Νυδρί και όλους εσάς γενικά που ήρθατε να τιμήσετε έναν εκλεκτό άνθρωπο και ερευνητή, τον δικό μας και αγαπητό μας κ. Δούκα.

Ξανά καλοτάξιδο...